

6



MINDESTEN

Ud til Mølleåen i havens sydlige ende kan du stoppe og dvæle ved digteren Viggo Stuckenbergs mindebænk, der bærer et af hans mest kendte digte "Nu brister i alle de kløfter". Følger

du stien videre et lille stykke mod nord kan du også opleve mindestenen til ære for forfatteren og kvindesagsforkæmperen Gyrithe Lemche.

7



KANINØEN

Kaninøen er en kunstigt anlagt ø, der stammer tilbage fra omlægningen af haven i slutningen af 1700-tallet. Ligesom de forskellige bygningsværker skulle øen være med

til at skabe små overraskende oplevelser for de besøgende i haven. I sommerhalvåret kan du se en marmorvase opstillet på Kaninøen. Den blev fundet ved en udgravning i slutningen af 1800-tallet og stammer angiveligt fra den oprindelige barokhave.

8



SCHWEIZERHUSET

I havens sydlige ende finder du på bakken mellem træerne den lille bindingsværkshytte, der kaldes Schweizerhuset. Hytten var oprindeligt dækket af hvidt puds, da bindingsværk

dengang ikke blev regnet for fint. Den har dannet rammen om mange små kongelige sammenkomster, og i en periode gav Caroline Amalie, der var kendt for sit velgørende arbejde, husly til forældreløse børn i huset.

9



NORSKE HUSET

På den anden side af Kongevejen ligger den del af Sorgenfri Slotshave, der kaldes Norske Skoven. Her finder du Norske Huset. Huset er fra 1809 og er ligesom Schweizerhuset et

eksempel på de bygningsværker, der kom til, da slotshaven blev omdannet fra barokhave til romantisk have. Begge huse er tegnet af den kendte arkitekt og maler Nicolai Abildgaard.

10



DANSEBAKKEN

I Norske Skoven finder du også Dansebakken. Dansebakken er en gammel gravhøj, hvor arveprins Frederik i slutningen af 1700-tallet fik etableret en festplads for borgerskabet, så

de kunne more sig i det grønne om sommeren.

LANDSKABSHAVEN VED MØLLEÅEN

LIGE NORD for Lyngbys livlige bymidte ligger Sorgenfri Slot og Slotshave og tilbyder en fredfyldt kontrast til bylivet. Slotshaven er et lille åndehul, der giver ro til sjælen men også byder på eventyr for de nysgerrige.

SLOTTET blev oprindeligt opført som et lystslot samtidig med anlæggelsen af en barokhave. Slottet er blevet ombygget flere gange siden opførelsen og står i dag til rådighed for Kongehuset.

SORGENFRI SLOTSHAVE er en fredfyldt skovklædt naturhave. Som mange af de øvrige slotshaver blev haven sidst i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet omlagt fra barokhave til et engelsk-romantisk haveanlæg med slyngede stier og små overraskelser gemt mellem træerne. Haven er et eksempel på en landskabshave, der blev anlagt i en tid, hvor folk ikke rejste så meget. Den skulle derfor formidle storslået natur og andre indtryk fra den store verden udenfor Danmark. Går man på opdagelse i haven vil man netop støde på forskellige små bygningsværker inspireret af forestillingerne om fremmede lande.

I DAG bruges Sorgenfri Slotshave flittigt til rekreative formål. Haven er blandt andet et yndet sted for kanosejlere, løbere og familier på skovtur.

ÅBNINGSTIDER

Slottet og den omgivende Reserverede Have er ikke åben for publikum, men resten af haven er altid åben for offentligheden.

SORGENFRI SLOTSHAVE PÅ NETTET

På Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om Sorgenfri Slot og Slotshave og andre slotte og haver. Du kan bl.a. søge om at afholde et arrangement i haven, stille spørgsmål til brevkassen og se en interaktiv udgave af kortet i denne folder. Find det på:

WWW.SES.DK/SORGENFRI



Finansministeriet
Slots- og
Ejendomsstyrelsen

Løngangstræde 21
1468 København K
Tlf. 33 92 63 00

OPLEV SORGENFRI SLOTSHAVE

FOTOS: FINN CHRISTOFFERSEN & THOMAS RAHBEK, SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN TRYK: SALOPRINT GRUNDDESIGN KONTRAPRINKE ©COPYRIGHT SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN 2008



LANDSKABSHAVEN VED MØLLEÅEN

- 1 SORGENFRI SLOT
- 2 DEN GAMLE KØKKENHAVE
- 3 MØLLEÅEN
- 4 DRONNINGEKILDEN
- 5 GROTTEN
- 6 MINDESTEN
- 7 KANINØEN
- 8 SCHWEIZERHUSET
- 9 NORSKE HUSET
- 10 DANSEBAKKEN

-  INDGANG
-  RESTAURANT
-  DEN RESERVEREDE HAVE

Sorgenfri Slotshaves areal er ca. 358.000 kvadratmeter.



LYNGBY SØ

1 SORGENFRI SLOT
Fra Kongevejen kan du få et glimt af Sorgenfri Slot for enden af lindealléen. Slottet har siden sin opførelse i 1706 været ombygget flere gange. Det nuværende nyklassicistiske slot er fra slutningen af 1700-tallet. Slottet har i det meste af sin historie været beboet af medlemmer af Kongehuset og står til rådighed for Dronning Margrethe 2. I dag bor grev Christian af Rosenborg med sin familie i slottets Damebygning. Slottet og den omgivende Reserverede Have er ikke åben for publikum.

2 DEN GAMLE KØKKENHAVE
Nordvest for slottet kan du skue ud over en stor grøn plæne, hvor der var køkkenhave i Dronning Caroline Amalies tid i første halvdel af 1800-tallet. Muren, der står tilbage, er en gammel espaliermur, og sammen med frugttræerne er den det sidste levn fra den store køkkenhave. Stenene i muren formodes at stamme helt tilbage fra det første slot fra 1706.

3 MØLLEÅEN
Mølleåen snor sig fredfyldt gennem Sorgenfri Slotshave. I sommerhalvåret er åen et yndet sted for kanosejls. Hvis du følger de bugtede stier langs åens vestlige bred, støder du på flere interessante steder.

4 DRONNINGEKILDEN
Frem til begyndelsen af 1900-tallet holdt en "kildekone" til ved Dronningekilden og solgte likør, som havens gæster kunne blande med friskt vand fra kilden. Familierne fra København tog ofte på skovtur til Sorgenfri Slotshave. Når frokosten var indtaget, skulle børn og kvinder ud at lege i slotshaven, og mændene gik hen til kildekonen for at få en "sød snaps" at fordøje middagen på. I dag bliver plænen bag ved Dronningekilden flittigt brugt til skovture i sommerhalvåret.

5 GROTTEN
Fortsætter du langs åen kan du tage en kort afstikker til Grotten, der er bygget af store utilhuggede sten. Grotten blev bygget i 1790'erne og ligesom flere af andre havens elementer blev den skabt for at skabe mystik og oplevelser for havens gæster. Grotten ligger på et af slotshavens højeste punkter. Kigger du i retning mod Mølleåen, har du udsigt til den lille kunstigt anlagte sø Svanedammen.